



## MAALTIJD VAN DE HEER



Voorganger: ds. G. van 't Slot, Zeist  
Organist: Henk Hoogendoorn  
Lector: Brenda Kerkdijk

### Orgelspel.

### Welkom en mededelingen

De kerkenraad komt binnen  
Stilte  
Welkom door ouderling

### INTREDE

**lied 942: 1 en 3**  
Stil gebed  
Bemoediging en groet

Zingen: **psalm 23c :1 t/m 5**

Gebed om vergeving

### Klein Gloria

Leefregel: 1 Cor. 13 : 8 -13

Zingen: **lied 791: 1, 2, 5 en 6**

### DIENST VAN DE SCHRIFT

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

De kinderen komen naar voren en we hebben  
een gesprekje  
Kinderlied : **lied 782: 1**

Schriftlezing O.T. 1 Samuël 20: 5-11 (door  
lector)

Zingen: **psalm 78: 1, 2 en 25**

Schriftlezing N.T. Mattheüs 23: 1 t/m 12 (door  
voorganger)

Zingen: **lied 782: 2 en 3**

Verkondiging

Zingen: **lied 393: 1, 2 en 3**

### DIENST VAN DE TAFEL, GAVEN EN GEBEDEN

#### Nodiging

Vg. Een ieder die van harte wil deelnemen aan  
de maaltijd van de Heer, mag zich genodigd  
weten om dankbaar en gelovig in te stemmen  
met de lofzegging en de zegening van God,  
onze hemelse Vader, en brood en wijn uit zijn  
hand te ontvangen.

Vg. De Heer zal bij u zijn

**A. De Heer zal u bewaren**

Vg. Verheft uw harten

**A. Wij hebben ons hart bij de Heer**

Vg. Laten wij danken de Heer onze God.

**A. Hij is onze dankbaarheid waardig**

#### Tafelgebed

Vg. Ja, U bent onze dankbaarheid waardig,  
goede God, wij geloven dat U woont  
in het ontoegankelijke licht, groot en heilig.  
Niemand heeft U ooit gezien en toch geloven  
wij dat U een God van mensen bent:  
gewoon, eenvoudig, midden onder ons.  
U bent ons nabij als het hart van een ander,  
als de liefde van mensen onder elkaar.  
Zo bent U ons verschenen in Jezus, uw Zoon.

Contact :

Ds. Otto Grevink, 06-30565951,

[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)

b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413

b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)

Hij heeft ons geleerd dat U onze Vader bent, goed, mild en vol liefde.

Rondom deze tafel heeft Hij ons verzameld als kinderen van een familie.

In die laatste nacht, terwijl Hij wist dat zijn uur gekomen was, gaf Hij zijn vrienden een teken van zijn grenzeloze liefde.

Daarom zingen wij: **Heilig, heilig, heilig** (lied 405:1)

Hij nam het brood in zijn handen, Hij sloeg zijn ogen op naar U, God, zijn almachtige Vader. Hij brak het brood een deelde het uit aan zijn leerlingen met de woorden:

***Neemt dit brood en eet er allen van want dit is Mijn Lichaam gebroken voor jullie.***

***Doe dit om Mij te gedenken.***

Zo nam Hij, na de maaltijd, ook de beker in zijn handen. Hij bracht U opnieuw dank, zegende de beker en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

***Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.***

**A. Als wij dan eten van dit brood, en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. (lied 403A)**

**Gebed:**

Geest van God, help ons te leven door dit brood en deze wijn als die mens van alle mensen. Na deze morgen alle dagen op deze plaats en waar ter wereld van nu af gevend vele gaven van alle mensen wij naast Hem, uw Zoon, die leeft en heerst in eeuwigheid.

*En hardop bidden we met elkaar het gebed dat Jezus ons leerde:*

**Onze Vader  
Vredesgroet**

**Gemeenschap van brood en wijn** (*het delen van brood en wijn*) onder orgelspel van **lied 598**

**Dankgebed**

Vg. U hebt ons bij onze eigen naam geroepen om te delen in Uw liefde. Wij bidden U, laat ons dit nooit vergeten en maak ons sterk om als nieuwe mensen te leven, U ter eer, onze naasten tot heil.

**Slotlied** (*staande*) **418:4**

**Wegzending en zegen, allen : Ja, amen ja, halleluja**

**Orgelspel**

**Collecten:**

- 1 Diaconie
- 2 Kerk
- 3 Steuncoll.

**Berichten voor de gemeente  
Bloemen**

Op 5 november gingen de bloemen als groet naar hr. D..J. Kraal.

**Voorbeden**

Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of te mailen [hhoogendoorn15@gmail.com](mailto:hhoogendoorn15@gmail.com).

**Pastoraat**

Contactgegevens Ds. van der Linden:  
telefonisch 06 83446753; e-mail  
[dsgvanderlinden@gmail.com](mailto:dsgvanderlinden@gmail.com)

**Van het pastoraat**

Enkele weken geleden viel Jenny Rozenbrand in huis en kwam heel vervelend terecht. Zij verblijft sindsdien in Eikendonk, Waalwijk (revalidatie kamer 823). Ze heeft nog steeds veel pijn en zitten kost heel veel moeite. Omdat ze niet veel kan doen, vallen de dagen haar erg lang. Ze zou het erg fijn vinden om



bezoek van gemeenteleden te ontvangen.  
Bezoektijden zijn 's middags van 15.30 – 17.30  
uur. Gaat u ook een keertje langs?  
Met vriendelijke groet,  
Willie Verhoef

## Ga mee van Kribbe tot Kerststal en steun Zin op School

De kerststal bestaat dit jaar 800 jaar. Van jongs af aan is de Kerststal de ultieme verbeelding van het Kerstverhaal. Elke kerststal nodigt uit om er even bij stil te staan. Daarom biedt Zin op School een boekje aan om in de Advents- en Kersttijd te ontdekken wat de kerststal voor jou kan betekenen. [Een boekje met gebeden, teksten en overwegingen.](#) Van markante katholieken en protestanten. Een boekje waarmee je ook het werk van Zin op School kunt steunen. Wij mochten het boekje goedkoop inkopen. Bestel het bij ons voor de normale verkoopprijs, en je krijgt een inspirerend boekje, waarmee je ook Zin op School steunt in het werk om het (kerst)Evangelië te delen met kinderen en hun ouders. Het boekje 'Van Kribbe tot Kerststal' kost €9,99. Bestel het bij [zinopschool@gmail.com](mailto:zinopschool@gmail.com) en vermeld je naam, adresgegevens en e-mail, én het aantal boekjes dat je wilt bestellen. Je ontvangt van ons een betaalverzoek en na betaling het/de boekje(s). Zie voor meer informatie <https://www.zinopschool.nl/kerststal/>.



**A.s. zondag 12 december is er om 16.00 uur** een familieconcert in de kerk van Besoyen.  
Hollandsestraat 5 in Waalwijk.

Er is een optreden van Marcel + Lydia Zimmer zij zorgen in deze gemeente voor een onvergetelijk familieconcert. Dit evenement is speciaal voor iedereen, jong en oud! Het wordt een mooie middag vol samenzang, ontmoetingen en lofprijzing. Velen van jullie kennen Marcel + Lydia Zimmer van hun prachtige liederen, en ook van hun bijdrage aan Nederland Zingt of van de Opwekking sing-in.

## KERSTSTUKKEN

Dit is een herinnering.  
In contact zit een lijst waarop de kerststukken besteld kunnen worden.  
Wilt u hier aan denken als u een stuk wilt bestellen.  
Wij doen onze uiterste best er weer iets moois van te maken.  
In de hal staat een kartonnen doos waar u de lijst in kunt deponeren.  
Alvast heel hartelijk bedankt.

**De Activiteitencommissie.**

Contact :  
Ds. Otto Grevink, 06-30565951,  
[ottogrevink@gmail.com](mailto:ottogrevink@gmail.com)  
b.g.g. Henk Hoogendoorn, tel. 273413  
b.g.g. Matty Zoutewelle, tel. 274119

Kopij inleveren tot **vrijdag 17.00 uur**  
via e-mail [zondagsbrief@pkndebrug.nl](mailto:zondagsbrief@pkndebrug.nl)